

**Oproep aan alle schrijvers van Peel en Maas:** stuur ons uw verhaal voor de Voorleeslunch op 4 oktober.

Op vrijdag 4 oktober gaan voorleesvrijwilligers van De Bibliotheek Panningen, voorlezen op diverse dorpsdagvoorzieningen in het kader van de Nationale Voorleeslunch.

Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren.

Elk jaar wordt landelijk een schrijver uitgenodigd om een verhaal te schrijven dat overal kan worden voorgelezen. Dit jaar is dat Maarten Spanjer. Zijn verhaal zal met sport te maken hebben.

Vorig jaar heeft de bibliotheek u gevraagd om uw herinneringen aan uw straat voor ons op te schrijven. De ingezonden verhalen zijn voorgelezen bij de dagvoorzieningen. Juist uw verhalen, uit de eigen omgeving, zorgen voor herkenning en zijn dankbare kapstokken voor een gesprek.

Daarom doen we dit jaar weer een oproep:

Welke herinneringen hebt u aan een sport-, muziek- of vrijetijdsbesteding uit uw jeugd?

Welke verenigingen waren er en van welke vereniging was u lid? Weet u nog leuke

anekdotes uit die jaren? Of mocht/kon u geen lid zijn van een vereniging? En waarom niet?

Het verhaal (max. 1500 woorden) of gedicht zal door onze voorleesvrijwilligers worden voorgelezen op de dagvoorziening in uw dorp. Of....u komt het zelf voorlezen!

Mail uw verhaal voor 23 september naar: [maria.verhaegh@debibliotheekmaasenpeel.nl](mailto:maria.verhaegh@debibliotheekmaasenpeel.nl)